

Kringaanbod 'GRACHTENGORDEL'

Kleine Oecumene rondom de Oude Delft

Seizoen 2015-2016



Doopsgezinden



Lutheranen



Remonstranten



Vrijzinnig
Hervormden



Oud-Katholieken

Beste lezers,

Hierbij het vierde gezamenlijke jaarprogramma van de Doopsgezinden, de Remonstranten, de Evangelisch Luthersen, de Oud Katholieken en de Vrijzinnig Hervormden in Delft, oftewel, vanwege de ligging aan de gracht Oude Delft, de **Grachtengordel-oecumene**.

Wij hebben gekozen voor een overzicht van het inhoudelijke programma in **categorieën**. Welke kringen zijn er? Wat is hun inhoud? Door wie worden ze geleid? Wat zijn de plannen? Et cetera. Tegelijk vermelden we ook gegevens kringleider, datum, tijd en plaats. Wij verwijzen u ook naar de websites van onze kerken (zie achter in dit boekje) en de Nieuwsbrief van de Vrijzinnig Hervormden. Daar vindt u de informatie per week en maand.

Wij verzoeken u vriendelijk uw belangstelling voor een kring, voorafgaand aan de bijeenkomst, maar liever nog aan het begin van het seizoen, kenbaar te maken bij de betreffende kringleiders, zodat zij op de hoogte zijn van het aantal deelnemers. E-mailadres en telefoonnummer staan bij elke kring vermeld. Kijkt u goed bij **informatie en opgave!** Het minimum aantal deelnemers om een kring door te laten gaan is vijf. De **gesprekskringen** duren over het algemeen niet langer dan **anderhalf tot twee uur**.

Wij hopen u in onze kringen te ontmoeten. Schroom niet met uw vragen bij ons te komen.

De gegevens van de verschillende kerken, zoals namen en adressen van kerkenraadsleden, preekrooster etc. worden door de gemeentes apart verzorgd. Die ontvangt u dus in een ander boekje.

Een hartelijke groet,

de kerkenraden/besturen

POORTLEZINGEN 2015-2016

Informatie en opgave: www.remonstrantendelft.nl/poortlezingen

Voor vragen: poortlezingen@remonstrantendelft.nl

Deze lezingen op het grensvlak van religie, cultuur en wetenschap worden in de Remonstrantse Kerk gehouden, op een tweede zondag van de maand. Aan de invulling wordt hard gewerkt.

Data: 8 november 2015 15:00 uur 10 januari 2016 15:00 uur

14 februari 2016 15:00 uur 13 maart 2016 15:00 uur

SPIRITUALITEIT

Christelijke Meditatie

Informatie en opgave: Jac Veugelaars, tel. 06-10942505, e-mail: j.veugelaars@gmail.com,

Na kort inleidend tekstfragment volgt een stiltemeditatie van ongeveer een half uur. De meditatie begint stipt om klokslag 20.00 uur. Graag dus iets eerder aanwezig. Als richtlijn voor de meditatie volgen we de techniek van de World Community for Christian Meditation (zie: www.wccm.nl)

Data: elke maandag, het hele jaar door.

Plaats: Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 / Tijd: 20.00 uur tot ong. 20.45 uur.

Verdiepingsgesprekken Meditatie

Informatie en opgave: pastoor Robin Voorn, tel. 015-2123701, e-mail: robinvoorn@gmail.com

Mediteren op zich is een goede zaak, maar enige verdieping is soms gewenst. Daarom drinken we eens in de maand na de meditatie samen koffie en gaan we in gesprek over de meditatie. Het boekje 'Niemand heeft God ooit gezien' zal als handreiking voor verdieping tevens onderwerp van gesprek zijn. De schrijver, priester en psycholoog Maurice Bellet onderzoekt in dit boekje hoe God nog op geloofwaardige wijze aanwezig kan zijn in het huidige tijdsgewricht.

Data: Maandag 14 september, 5 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni.

Plaats: Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 / Tijd: 20.30 uur tot ong. 21.30 uur.

Kring Spirituele ontmoeting

Informatie en opgave: kerkenraad@remonstrantendelft.nl

Bij voldoende belangstelling komt gaat deze groep door. Wij werken met geleide meditatie en bespreken een tekst. Komt elke tweede maandagochtend van de maand bijeen, vanaf 12 oktober.

Plaats: Consistorie Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102. / Tijd: 10.00-11.00 uur

Benedictuskring

Informatie en opgave: ds.T.S. Smit, tel.: 06-51640302, email: tacosiccosmit@gmail.com.

Ora et labora - bid en werk

In het klooster komen de monniken meerdere keren op een dag bij elkaar om te bidden. Daarna zoeken zij ieder hun eigen plek op, om hun taak te verrichten binnen het geheel van de kloostergemeenschap.

In het komend seizoen, en het achtste jaar van de Benedictuskring aan de gracht, verkennen wij het klooster, waar buiten de getijden om overal leden van de gemeenschap aan het werk te vinden zijn. In feite is de gemeenschap een samenleving in het klein. Per avond gaan wij naar de tuin, dan wel de keuken of de werkplaats van de vaklieden. We hopen te ontdekken dat de dagelijkse arbeid meer is dan een noodzakelijk kwaad, maar naast het bidden een eigen geestelijke meerwaarde kan geven aan ons leven. Onze verkenning doen we in eerste instantie aan de hand van de Regel zelf, die zowel te koop is, als op internet gedownload kan worden.

Data: 22 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april en 31 mei.

Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk aan het Noordeinde 4. / Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur.

Muziekmeditatie

Informatie en opgave: Dieke de Jong, dgdejongste@gmail.com, 06-26136943

We leven in een tijd waarin constant een beroep op ons wordt gedaan. Daardoor raken we gestrest en uitgeput. Muziek meditatie heeft als doel je een kans te geven alles even los te laten, een moment van rust en ontspanning te ervaren zodat je innerlijk wordt opgeladen en je na de meditatie weer verfrist en opgeladen de wereld in kan stappen.

Tijdens muziekmeditatie is er afwisselend stilte en meditatieve (gitaar)muziek. De muziek wordt ter plekke geïmproviseerd.

Datum: op zondagavonden, 13 september, 15 november, 17 januari, 13 maart, 22 mei

Plaats: Ecodusweg 23, Delft/ Tijd 19.45 uur tot 20.30 uur.

Kloosterweekend 9 t/m 12 juni 2016

Informatie en opgave: Jenny Dijkstra, 06-15357395, info@vrijzinnigdeft.nl

Zie ook: www.abdijsmariatoevlucht.nl

Samen met een groep uit de Vrijzinnig-Delft-gemeenschap de stilte, het ritme van de officies, en de sfeer van het heilige ervaren in het klooster Abdij Maria Toevlucht te Zundert.

Datum: Van vrijdag 10 juni t/m zondag 12 juni (het is ook mogelijk om vanaf donderdag 9 juni te bespreken, maar dat dan graag z.s.m. aangeven).

Meditatieve Missen

Informatie en opgave: pastoor Robin Voorn, tel. 015-2123701, e-mail: robinvoorn@gmail.com,

De veertigdagentijd is een tijd waarin extra ruimte gemaakt wordt voor verdieping en bezinning. Op 5 donderdagavonden is er in de Oud-Katholieke kerk een meditatieve mis. In deze eenvoudige eucharistieviering is extra ruimte ingericht voor stilte en persoonlijke meditatie. Centraal staat de evangelielezing van de volgende zondag volgens het oud-katholiek leesrooster dat grotendeels gelijk loopt met het oecumenisch leesrooster.

Data: donderdag 18 en 25 februari, 3, 10 en 17 maart.

Plaats: Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, Delft/Tijd 20.00 uur tot 21.00 uur.

BIJBEL

Kring “Bijbelse Verkenningen”

Informatie en opgave: Ds. Henk Groenewegen 0628155991, e-mail: by.groen@12move.nl

Op onze kringmiddagen doen we al jarenlang precies hetzelfde ... Ons begeven in een Bijbelverhaal en dan kijken wat er gebeurt. We zijn niet op zoek naar hoe het destijds gegaan is en of het allemaal echt zo gebeurd is. Ons interesseert vooral wat er verteld wordt! Over ons, de wereld en ... God. Onze formule bevat ons. Wie, net als wij, ook

wel eens verder wil praten over dat ‘wat er dan nog meer staat dan er staat’ in de Bijbel, kan mij bellen of mailen. We kunnen beperkt nog een enkele deelnemer opnemen. We beginnen op 8 sept. met Gen. 37 - Willen de broers Jozef kwijt, of ... Daarna: 13 okt. Jos. 24 - Wil het volk hetzelfde als Jozua?/ 10 nov. Ri. 6: 1vv. - Waarom op dat moment Gideon?/ 8 dec. Ri 6: 25 vv. - Is zo’n Beeldenstorm nou nodig?. En in 2016 zijn dat de middagen: 12 jan., 9 febr., 8 mrt., 12 apr. en 10 mei

Plaats en tijd: bestuurskamer in Abtswoude. Elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur.

Bijbelkring (Do) Abtswoude

Informatie en opgave: Gerda Bolier, 015-2136108, gbolier@kpnmail.nl
Welk thema of Bijbelboek we komend seizoen zullen bepreken zullen we op de eerste bijeenkomst vaststellen. De avonden worden geleid door ds. Jannie Nijwening.

Datum: elke 2^e donderdag van de maand, te beginnen 11 september

Plaats: Vergaderzaal Abtswoude / Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Bijbelkring

Informatie en opgave: ds. R. Philipp

gerphil@xs4all.nl of kerkenraad@remonstrantendelft.nl.

Onderwerp: Selectie psalmen (thema: lof, dank, klacht, pelgrimage e.d.).

Komt elke tweede donderdagmiddag van de maand bijeen (mogelijk m.u.v. december), vanaf 10 september.

Plaats: Consistorie Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 / Tijd: 15.00-16.30 uur

THEOLOGIE/FILOSOFIE

Kring Theophilos

Informatie en opgave: Anneke

Hooijkaas, 015-2136290, a.hooijkaas@hetnet.nl

Deze Doopsgezinde/Remonstrantse groep is ooit ontstaan uit de behoefte teksten opnieuw te vertalen en zo tot beter begrip te komen. Op dit moment wordt gelezen en besproken - momenteel het boek Openbaring, onder leiding van classicus Thom Hagendoorn. De kring nodigt ieder die belangstelling heeft er bij te komen.

Data, tijd en plaats: informatie bij Anneke Hooijkaas (plaats: - bij een van de leden thuis).

In 25 stappen naar het reformatiejaar 2017

Informatie en opgave: Cees Muusse, ceesjmuusse@gmail.com

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg ophing. Deze symbolische actie leidde een ongekende kerkstrijd in, die kortweg de reformatie wordt genoemd. Vanwege het belang in de kerkgeschiedenis maar ook de geschiedenis van Europa en zelfs de hele wereld, bespreken we op 25 bijeenkomsten de geschiedenis en de theologische geschillen die door de reformatie aan het licht kwamen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in de consistorie van de Ev. Lutherse Gemeente aan het Noordeinde 4, onder leiding van de heer Cees Muusse, ouderling van de gemeente. Na een kop thee of koffie wordt om 20:00 uur het thema van de avond ingeleid. Om 21.00 uur is er pauze waarna we een open dialoog hebben. Om 21.30 bespreken we voor de liefhebbers nog 4 nieuwe stellingen. Er kunnen ook gastsprekers worden uitgenodigd.

Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Een bijdrage in de kosten wordt geapprecieerd.

2015

8 september
13 oktober
10 november
8 december

Luther: zijn weg en werk
de rijksdag en de confessie
Israël en de Joden
terugkeer en leiding
de nieuwe kerk

2016

Januari
Februari
Testament
Maart
April
Mei

Luther en de Bijbel
hoe de Bijbel vertalen
verhouding Oude en Nieuwe
wet en evangelie
Romeinen
Galaten

LEVEN, CULTUUR EN GELOOFSGESPREK

Filmkring - film en spiritualiteit

Informatie en opgave: Jan Postma, 015-8891559, jupos@hotmail.com
Film als de kunst van de verbeelding ligt dicht tegen de religie aan.
Film kijken en zoeken naar de spiritualiteit daarin. Eerste film:

“Being Flynn”, zie hieronder. Latere films nog te kiezen, in overleg met de kijkers.

“Being Flynn” is een film van de Oscar-genomineerde schrijver/regisseur Paul Weitz (About a Boy). De film is gebaseerd op het boek van Nick Flynn's Another Bullshit Night in Suck City. Nick Flynn is een jonge schrijver die in zijn jeugd al het nodige voor zijn kiezen heeft gekregen. Zijn moeder Jody is jong gestorven en zijn vader Jonathan, die zichzelf een groot dichter noemt, heeft hij al in geen 18 jaar meer gezien. Desondanks heeft Nick zijn leven behoorlijk op de rit. Alles verandert wanneer Jonathan onverwacht hulp vraagt bij zijn zoon. Nick is bereid om zijn vader te helpen, maar zo onverwacht hij in Nicks leven is gekomen, zo snel laat hij niets meer van zich horen. Nick is gekwetst en worstelt met zijn writersblock. Om zijn leven weer op te pakken, neemt hij een baan bij de daklozenopvang. Door de ontmoetingen en gesprekken met de dak- en thuislozen, vindt Nick het doel terug in zijn leven en werk. Tot op een avond zijn vader Jonathan voor zijn neus staat, op zoek naar een bed in de opvang. Zijn leven lijkt met het weerzien van zijn vader te wankelen. Nick staat voor de zware beslissing of hij zijn vader toe moet laten in zijn leven...

Data 2015: 24 september, 29 oktober, 26 november. De data in 2015 later in overleg vast te stellen.

Plaats: ‘Pimpernelleke, Molenstraat 22 / Tijd: 20:00 uur

Kleine Club

Informatie en opgave: Gerda Bolier, 015-2136108, gbolier@kpnmail.nl
In de Kleine Club kunnen allerlei thema's ter sprake komen en ter discussie worden gesteld. Als rode draad willen we ook dit jaar weer verschillende hoofdstukken uit een boek lezen en bespreken. Ieder lid brengt een eigen thema in.

Datum: elke 4^e vrijdag van de maand.

Plaats: wisselende adressen / Tijd: we beginnen om 20.00 uur

Oud-Katholiek?

Informatie en opgave: pastoor Robin Voorn, tel. 015-2123701, e-mail: robinvoorn@gmail.com,

Ieder jaar ontvangen we in onze parochie weer nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn in de oud-katholieke geloofsbeleving. Dit jaar zullen er een vijftal avonden besteed worden aan het boekje van

aartsbisscho Joris Vercammen met als titel 'Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken'. (ISBN: 9789056253530) In deze avonden willen we het gesprek laten ontstaan tussen het boekje en ieders eigen geloofsbeleving. De avonden staan voor iedereen open. Omdat de data nog kunnen veranderen is aanmelden gewenst.

Data: 8 oktober, 12 november, 11 december, 11 februari, 3 maart en 7 april.

Plaats: Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, 20.00-21.30 uur.

Gesprekkring 'Wij geloven... wat geloven wij?'

Informatie en opgave: Willemien de Boer, willemien@marlothoeve.nl, 015-2616356

Al vele jaren komt de gesprekkring van de remonstranten met elk jaar oude en nieuwe gezichten, maandelijks bij elkaar. In de afgelopen jaren hebben we verschillende boeken besproken en vele boeiende gesprekken gehad. In het nieuwe seizoen bespreken we de Goddeeltjes die uitgegeven zijn door het landelijk bureau van de remonstranten: mens, Geest, kerk, God, Jezus, toekomst (ISBN 9789021143576)

De eerste bijeenkomst zal zijn op 16 september. We bespreken dan het 1e van de goddeeltjes: Mens.

Na die eerste bijeenkomst komt de kring steeds de 2e woensdag van de maand bijeen: 14 oktober, 11 november, 13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april en 11 mei. December slaan we over. Wie zich aan wil sluiten is van harte welkom!

We starten steeds om 20.15u bij Willemien de Boer thuis, op de Marlothoeve, Buitenwatersloot 321.

Kring Klimaatcrisis en levensbeschouwing, wat doet dat met elkaar?

Informatie en opgave: Piet van Lingen, piet.vanlingen@xs4all.nl, 06-24715700

Naomi Klein betoogt in haar laatste boek "This changes everything" onder andere dat, om te voorkomen dat het leven onleefbaar wordt door de klimaatcrisis, een omwenteling nodig is die vergelijkbaar is

met het afschaffen van de slavernij. Veel meer dan een technisch probleem is het sociaal probleem en een probleem van verdeling en rechtvaardigheid. Hoe staan we daarin als spiritueel geïnteresseerden en/of leden van een kerkgemeente? Deze en vele andere vragen hopen we op te roepen en te bespreken door samen dit boek te bestuderen. Wie doet mee?

Data: donderdag 15 okt, 19 nov, 17 dec, 21 jan en 18 feb, 17 maart
Plaats: 'Pimpernelleke', Molenstraat 22 / Tijd: 20.00 uur

Lessons and Carols in 10 weken

Informatie en opgave: Petra Weijers, tel: 06-50512365, e-mail: info@goedzingen.nl

In 10 weken tijd wordt onder leiding van zangpedagoge Petra Weijers gewerkt aan een repertoire voor een dienst van Lessons and Carols, zoals die in de Engelse traditie bekend is. Naast het studeren van de liederen en Carols wordt er aandacht besteed aan stemvorming. Voor een deelnameformulier en een overzicht van de voorwaarden zie: delft.okkn.nl. Deelname kost €35,- per persoon. Opgave voor 25 september, d.m.v. ondertekend inschrijfformulier. Te downloaden via de website.

Data: Oktober: 9, 16 en 39, November: 6, 13, 20 en 27, December: 4, 11, en 18. De generale repetitie is op de middag voor de uitvoering op zaterdag 19 december 2014. Tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt. Uitvoering op zaterdag 19 december (Delft) en zondag 20 december (Den Haag).

GEMEENSCHAP

Pizzagroep jongeren rondom 15

Informatie en opgave: gerphil@xs4all.nl/
kerkenraad@remonstrantendelft.nl

Voor jongeren rondom de 15. Bij de pizzeria ongedwongen praten over je eigen leven en/of HET LEVEN in het algemeen. Komt in principe elke tweede donderdag van de maand bijeen, vanaf 8 oktober.

Plaats: Little Italy, Markt 9A / Tijd: 17.30-18.30 uur

Dag van de Dialoog

Informatie en opgave: www.delftindialoog.nl of, bij gebrek aan computer: Monique Toonen, 06-14313479

Door heel Delft verspreid gaan Delftenaren met verschillende achtergronden met elkaar een dialooggesprek aan. Door de bijzondere gespreksvorm ontstaan een gevoel van verbondenheid.

Datum: 12 november. Thema: Beter een goede buur...

Tijden en plekken zijn vanaf midden oktober te vinden via www.delftindialoog.nl

Drie Dialoogavonden: Geloof, Hoop en Liefde

Informatie en opgave: Monique Toonen, 06-14313479, myt@xs4all.nl

Op deze avonden gaan we met elkaar in dialoog over de onderwerpen: Geloof, Hoop en Liefde (1 thema per avond). We werken met de Talking Stick. Dat betekent dat wie de 'praatstok' in handen heeft mag praten: de rest luistert. Op die manier ontstaat er een bijzonder gesprek. De avonden worden begeleid door Monique Toonen, dialoogprocesbegeleidster. Het is de bedoeling dat als je je opgeeft je aan alle drie avonden meedoet. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Data: 20 januari, 17 februari en 16 maart, tijd: 20.00 - 22.00

Plaats: de consistorie van de Waalse Kerk

De wereld van teksten

Informatie en opgave: ds.T. Smit, email tacosiccosmit@gmail.com

In de loop van een dag krijgen we teksten onder ogen. We lezen ze soms bewust, bij een gedicht, maar meestal onbewust. Teksten op het pak melk bij het ontbijt bijvoorbeeld, of het recept dat we uit de krant knippen.

We leven in een wereld van teksten, teksten zijn om ons heen. Steeds weer worden we mee genomen in een eigen wereld, zo lang de tekst duurt.

Wat maakt een tekst tot een tekst? Hoe lees je een tekst? Wat maakt het verschil tussen een sterke tekst en een zwakke?

Mochten geïnteresseerde tekstlezers zich melden, dan spreken we zo nu en dan een klein uurtje af in de consistorie van de lutherse kerk (Noordeinde 4) om teksten te lezen, die we zelf mee nemen. Ze moeten op een A5-je passen.

We houden de teksten tegen het daglicht, het liefst aan het eind van de ochtend, bij een kop koffie

Informatie? Neem contact op met de betreffende kringleider:

Ds. Henk Groenewegen, 06-28155991, by.groen@12move.nl

Jan Postma, 015-8891559, jupos@hotmail.com
Jenny Dijkstra, 06-15357395, info@vrijzinnigdelft.nl
Website Vrijzinnig Hervormden: www.vrijzinnigdelft.nl

Ds. R. Philipp gerphil@xs4all.nl of kerkenraad@remonstrantendelft.nl
Website Remonstrantse Gemeente: www.remonstranten.org/delft

Ds. Taco Smit, tel. 06-51640302, tacosiccosmit@gmail.com
Website Evangelisch-Luthersen: www.elgdelft.nl

Pastoor Robin Voorn, tel.015-2123701, e-mail: robinvoorn@gmail.com
Website Oudkatholieken: delft.okkn.nl
Petra Weijers, tel: 06-50512365, e-mail: info@goedzingen.nl
Jac Veugelaars tel. 06-10942505, e-mail: j.veugelaars@gmail.com

Sjoukje Wethmar, 015-2135752, s.h.wethmar@hccnet.nl
Website Doopsgezinde Kring: www.dgdelft.doopsgezind.nl
Ds. Jannie Nijwening, 075-8795591/06-49422430,
nijwening_j@hotmail.com
Gerda Bolier, 015-2136108, gbolier@kpnmail.nl

